



Kees van Leent @DLlcaseI

Oct 9 · 18 tweets · [DLlcaseI/status/1711346740723327445](https://twitter.com/DLlcaseI/status/1711346740723327445)

nothing new, but its my homework, ill eat my way through the end eventually.



<https://www.youtube.com/embed/BvyMdNvVEKE>

hè ? wat ?

een revolver op de borst van wie ?

dat doet me denken aan de geschiedenisles over de 80 jarige oorlog. was het duck d alfa die zei:

"de republiek der 17 verenigde nederlanden is een pistool op de borst van spanje" ? de golf van biscaje

is een associatie die daar aan



vast zit.

en onze piet natuurlijk, niet die zwarte joh, hoewel de appeltjes van oranje me altijd aan het sinterklaasfeest doen denken.

u raad het al, de zilvervloot.

onze oorlog tegen de spanjaard was niet alleen tegen de religieuze censuur van de inquisitie met zn boek en mens

verbrandingen.

onze zeemacht was in de tijd van hein de beste ter wereld en onze gouden eeuw was niet alleen dankzij de handel, maar ook te danken aan de kwaliteit van onze schepen en vloot...

want klommen ze niet als katten in het want ?

en vochten ze niet als leeuwen ?

het was

sinds nehalennia al een multicultureel volkje, de romeinen hadden gefaald de clans en stammen ten noorden van de rijn te knechten en zelfs karel de grote erkende officieel de friese vrijheid. waar frya's people, de vrije mensen precies vandaan kwamen is onbekend (altland) we

weten dat ze uit een land kwamen dat na de laatste ijstijd verzonken is. zelf denk ik aan doggerland. feit is dat archeologen sporen van scheepsbouwers gevonden hebben tussen engeland en hier, die terug gaan tot bijbelse tijden. wellicht zelfs tot de mysterieuze sea people...



die egypte ooit veroverden...

de overeenkomst tussen deze verhalen is de dreigende loop op religieuze- staatkundige- en economische machten (vanuit het noorden).

ook moet ik hierbij denken aan de wereldberoemde clip van monty python waar



"iets misgegaan was bij de molen"

(note to self: don quichotte ?)

ik bedoel de clip die om duistere reden, na miljoenen views, door you!!! tube verwijderd is.

ik vond dat een grappige schuldbekentenis; nobody expects the spanish inquisition !

ooit heb ik het script eens opgezocht

main weapons are fear etc. and their devotion ofc.

ik zie dat ik hier in het engels verval, angst en hun loyaliteit zijn natuurlijk keywoorden.

loyaliteit aan de zwarte paus.

maar dat is een zijstraatje...

de overheersing en cancelcultuur leeft echter tot



de dag van vandaag voort.

slechts kort wil ik het eu beleid tegen de vrijheid van meningsuiting noemen.

ook de cognitieve dissonantie waar veel truthers tegenaan lopen komt voort uit een door angst geboren innerlijk conflict.

de angst zit dus aan twee of meer kanten.

de video

staat op pauze bij de angst van ehm, het systeem van elite bedrijven en monopolisten hoofdzakelijk.

maar ook bij die van echte denkers...

ik had nog wat meer aantekeningen, maar misschien is het goed het voor nu hier bij te houden.



amaai, genetische studie ...





dat is een zijstraatje. misschien moet ik hier eerst maar een hashtag plaatsen. #AItopia en #The_Looped_Story
wie weet, misschien komt er ooit nog eens een boek uit ;))

ik had nog wat losse aantekeningen die minder direct verband houden met ijsland en groenland, hoewel...

de status quo

zelf denk ik dat als het systeem nu in zou storten, de armsten, wereldwijd, de klos zullen zijn.

peter de insider had een goed punt over rebels en vandals, wat goed aansluit bij het topic van frya's people.

"when you give people freedom, they start making a mess."

"met vrijheid hoort verantwoordelijkheid te komen" zegt hij.

de natuurlijke balans en het contact met de natuur is weg, zelfs als we dat nu willen herstellen gaat dat toch minstens 3 generaties kosten...

toch is het samenkomen van tijdlijnen, het ontwaken van de mensheid of de

"paradigm shift" of ook wel reset, niet te stoppen.

de verandering van de "context of existence" zal een enorme schok zijn. neef bush zei terecht: "you cant handle the truth."

toch zijn we met zn allen hier op deze planeet verantwoordelijk voor hoe de overgang naar de tijd van

aquarius gaat verlopen.

tijdlijn 1 en 2 zijn welbekend, de toekomst zal m.i. eerder een tijdlijn 3 zijn, de merge.

zelf ben ik niet voor bloedige revoluties, anarchie of een harde crash van het systeem, en utopia is een droom natuurlijk.

#AItopia is een derde weg, de basisvraag

daar is dan ook:

zal de mensheid in de toekomst contrôle houden over de AI,

of zal de AI in de toekomst de mens besturen.

dat is een goede bottomline voor vandaag.

@threadreaderapp unroll please

...

